



Dag allemaal,

Om mee te beginnen, ik heb jullie op deze mailing lijst gezet, omdat jullie altijd vol belangstelling zijn voor mijn bezoeken aan, en toekomstplannen voor Uganda.

Mocht je de nieuwsbrief niet willen ontvangen, laat het gerust weten, dan haal ik je van de lijst af.

Al zijn we alweer een paar jaar terug in Nederland, Uganda zit nog steeds in mijn hart. En niet alleen het land zelf, maar ook de mensen die daar wonen. Omdat ik nu niet ter plaatse wat kan doen, heb ik besloten een stichting op te richten, om op deze manier verschillende projecten in Uganda te ondersteunen.

De stichting is inmiddels bij de notaris opgericht, en heeft de naam **Stichting Bokiki**.

Dit betekent niets :), maar het klinkt wel Afrikaans ;), en het zijn de beginletters van de volgende namen:

- **B**osman
- **K**irabo (Miriam's Ugandese naam)
- **K**isakye (Juda's Ugandese naam)

Ik heb 3 lieve mensen bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen, en nu ben ik druk bezig met de volgende stappen, zoals een bankrekening openen, de anbi status aanvragen, een website opzetten, etc.

Tegen deze tijd van het jaar (Sinterklaas, Kerst) had ik gehoopt dat in ieder geval het bankrekeningnummer bekend zou zijn, maar helaas is het tegenwoordig niet zo simpel om een rekening voor een stichting te openen.

Maar waarom jammer dat er nog geen bankrekeningnummer is? Omdat ik heel graag jullie hulp wil vragen voor het Kerstproject van Josephine!

De meesten van jullie weten dat ik het ouderenproject van Josephine al een paar jaar steun.

Nog een even een korte omschrijving:

In de 15 jaar dat ik in Uganda heb gewoond, heb ik helaas heel wat verdrietige, en moeilijke leefomstandigheden gezien. Maar ook heel veel mooie initiatieven om deze omstandigheden te verbeteren. Eén van deze initiatieven is van een Ugandese vriendin van mij, Josephine.

Via het project waar ik 7 jaar heb gewerkt, Noah's Ark Children's Ministry Uganda, heb ik Josephine leren kennen.

Na haar tijd bij Noah's Ark heeft Josephine in haar geboortedorp, vlakbij Tororo, een project voor ouderen opgezet. De ouderen wonen allemaal in hun eigen huis/hut, en Josephine helpt waar mogelijk, met bijvoorbeeld voedsel, zeep en medicijnen, zaden voor het land, schoolgeld voor de kleinkinderen waar ze voor zorgen, etc. Ook hebben de ouderen samen een commissie opgezet om elkaar zo te helpen, en naar elkaar om te zien. En als één van hen even wat ruimer zit, deelt diegene dat met één van de andere ouderen, en zo vormen ze samen een gemeenschap. Daarnaast wordt er 'art & craft' gemaakt door de ouderen, wat dan weer verkocht kan worden, en de opbrengst gaat in de gezamenlijke kas.

Ik vind het fantastisch wat Josephine, juist voor deze groep mensen, doet. De omstandigheden waarin deze ouderen leven, is meestal hartverscheurend. Dit geldt natuurlijk voor veel mensen in Afrika/Uganda, maar ze hebben allemaal al zo'n zwaar leven gehad, en hoe ze nu hun laatste jaren moeten doorbrengen, is zeer schrijnend. Als je "oud en versleten" bent, zou je niet op een paar lappen stof in een hutje/huisje moeten slapen....

Bij ieder bezoek aan Uganda ben ik bij het project geweest, en ben dan elke keer weer geraakt door deze mensen, en wat er nog gedaan kan/moet worden. Ik vind dat deze groep mensen echt wat steun verdient.

Natuurlijk zijn er nog veel meer ouderen in Uganda die helaas onder dezelfde omstandigheden leven, maar zoals altijd, je kan gewoon niet iedereen helpen, en via Josephine weet ik dat elke donatie op de juiste plek terecht komt.



Vorig jaar hebben we de ouderen met Kerst een mand met eten en een mooi kledingstuk gegeven. En ook dit jaar willen we er weer voor zorgen dat het voor hen een echt KerstFEEST wordt. We willen dit doen met een gezamenlijke maaltijd, inclusief een paar feestelijke taarten voor alle verjaardagen van de ouderen, en daarna krijgen ze nog een voedselpakket mee naar huis.

En tja, daar heb ik jullie hulp bij nodig, waarbij echt elke bijdrage welkom is!

Omdat het rekeningnummer van de Stichting dus helaas nog niet bekend is, kunnen dit keer jullie donaties nog naar mijn privé rekening worden overgeboekt.

Mariska Bosman

ABN AMRO Bank

Iban: NL49ABNA0456777334

Het is de bedoeling dat Stichting Bokiki in de komende jaren kleinschalig verschillende projecten in Uganda gaat ondersteunen. Ik hoop jullie daar in een volgende nieuwsbrief meer over te vertellen, en dan ook de andere bestuursleden aan jullie voor te stellen. Maar ik wilde nu alvast jullie aandacht vragen voor het kerstfeest van het project van Josephine.

Alvast hartelijk dank voor jullie tijd en gulle gift!

En ik houd jullie op de hoogte.

Hartelijke groet

Mariska